



Scouting @Thuis

WEEK 51

Hallo Gidsen! Het lijkt erop dat we met Kerst thuis blijven, maar dan hoeven we geen wereldse kerst te missen! Laten we daarom kerst over de wereld naar ons eigen huis halen! Stuur vooral leuke foto's van je werk naar gidsen@scoutingstjan.nl



“Christmas celebrations” -



Kerstviering
Veel van de wereldwijd bekende kerstradities zijn afkomstig uit de versies hiervan die in de Verenigde Staten te zien is: het versieren van je huis met kerstlichtjes, de gevulde kerstkalkoen, het sturen van kerstkaarten en natuurlijk het beeld van de kerstman; te zien in zijn rode pak in veel van de jaarlijkse Netflix kerstspecials.

Kijk eens goed rond in je eigen huis, of bij de burens in de tuin. Welke Amerikaanse kerstgewoonten herken je? Maak hiervan eventueel mooie foto's!



“Día de las Velitas” -



Dag van de kleine kaarsjes
Wij zetten de boom op, maar in Colombia wordt het begin van de kerstperiode ingehuldigd met kaarsjes en lantaarns voor het raam om de maagd Maria te eren. **Doe gezellig mee met een kaarsje voor je raam voor kerst!**

“Gjemmer kost” - *Bezem verstoppen*

Het is een oude Noorse traditie om met kerst je bezem(s) te verstoppen. Dit deed men vroeger omdat heksen met kerst uit zouden vliegen!

Stel je veilig en verstop die bezem!



“Kūčios” – *Kerstavond*

In Litouwen is kerstavond het belangrijkste deel van de kerstviering. De vastenperiode die men daar aanhoudt is voorbij, en ze eten tot wel 12 maaltijden! Verder is het gebruikelijk daar om mooie kerstversieringen te maken van onder andere papieren rietjes. **Versier je boom ook met een mooi, zelfgemaakt kerstornament! Tip: in Litouwen maken mensen vaak ornamenten met veel complexe vormen, maar iets simpels kan net zo leuk zijn!**



“日本 KFC ホールディングス 株式会社” – *KFC voor Kerst*

In de jaren 70 had fastfoodketen KFC een heel succesvolle kerst-reclame die nog steeds effect heeft. Veel Japanse gezinnen halen daarom op kerstdag kip bij dit restaurant. **Nodig jezelf tijdens de kerstvakantie dus uit om ook eens lekker kip te eten! Afhalen kan, maar zelf maken is natuurlijk nog beter! (;**



“شب یلدا” – *Yalda Nacht*



In Iran en binnen de Perzische cultuur wordt kerst niet echt gevierd. Wel vieren zij op 21 December, de Yalda Nacht, dat de kortste dag voorbij is. Zij eten dan watermeloen of granaatappel (deze rode fruiten staan symbool voor zonsopkomst na de kortste dag), en lezen gedichten met vrienden en familie.

Eet daarom vooral op de Yalda dag een stukje rood fruit, en schrijf een leuk gedichtje over de winter!

“Kersfees” – *Kerstfeest*



In Namibië, en andere landen in het zuidelijk halfrond, valt kerst niet in de winter, maar in het midden van de zomer. Daarom laten mensen dus de warme chocolademelk achterwegen, en halen zij de barbecue uit de kast, of de “braai” zoals dat in het Afrikaans heet. Kinderen gaan in de kerstvakantie niet binnen zitten, maar gaan samen kamperen. Daarnaast lijken de gewoonten met kerst voor veel Afrikaanse landen veel op die van ons of andere Europese landen; mensen komen gezellig samen, genieten van de kerstfeer en zingen liedjes. **Geniet dus lekker van de kerst zoals je die gewend bent, maar doe het eens in korte broek en t-shirt met een koud glas drinken!**

Puzzel: Nog niet genoeg gehad van al dat wereldse kerstplezier? Laten we dan eens kijken of je goed hebt opgelet! Verbind de kerstraditie met de vlag van het land waarbij het hoort!

(TIP: je kan internet gebruiken voor de vlaggen)



Kijk voor meer leuke spelletjes op:



facebook.com/scoutingstjan



scoutingstjan.nl/